

Geachte Burgemeester en Wethouders,

Wij zijn [REDACTED] en [REDACTED] daklozen ingeschreven bij het gemeentehuis in Den Helder en wij slapen bij DNO Doen.

Wij schrijven U deze brief als een noodkreet vanuit de daklozen gemeenschap, dus niet vanuit het oogpunt van de Hulporganisaties zoals DNO Doen, Leger des Heils of De GGD , om er maar een paar op te noemen maar als daklozen zelf, de Nederlandse daklozen.

Wij horen en zien dat er de laatste tijd steeds meer klachten komen van bewoners en het bedrijfsleven in den helder over overlast veroorzaakt door ons.

Wij begrijpen de klachten maar waar kunnen wij heen? Iedere dag worden wij om 09.00 uur de deur uitgestuurd en mogen s'avonds om 20.00 uur weer naar binnen bij DNO doen. De ochtenden tot 13.00 uur kunnen doorgebracht worden bij het Leger des Heils of Reakt, en daarna staan wij op straat.

Wat wordt er van ons verwacht ? Waar kunnen wij heen ? En dan hebben we het nog niet eens over wanneer we ziek zijn , het regent of straks in de winter het koud is , wij staan op straat met weinig vooruitzicht op een betere toekomst.

Het woning tekort raakt ook ons , en waarschijnlijk nog meer dan de gemiddelde Nederlander terwijl wij overal leegstand zien in de stad. Alle hulp organisaties kunnen geen hulp of woning bieden vanwege regeltjes van de gemeente , woonstichting of de hulp organisaties zelf en wie zijn de dupe , wij, de daklozen, die dan ook nog het label van overlast makers krijgen.

Wij zouden graag een gesprek met de gemeente aangaan over de werkelijke problematiek onder de daklozen en bespreken waar vooruitgang geboekt kan worden door middel van kleine tot grote aanpassingen. De uitkeringsinstantie houdt 260 euro in per maand omdat we dakloos zijn en wat krijgen we daarvoor?

Wij willen in overleg met in eerste instantie de gemeente zien hoe we bijvoorbeeld "van overlast naar nul" zouden kunnen bereiken en of er mogelijkheden zijn dat daklozen de gemeente geld kan opleveren en dat Den Helder een voorbeeld wordt in Nederland waar het gaat om opvang en doorstroom van de daklozen.

U bent altijd welkom om op een zondag een dag met ons mee te lopen door de stad om te ervaren wat het is om dakloos te zijn in Den Helder.

Wij zouden het op prijs stellen dat U een bevestiging kunt terug sturen dat U deze brief ontvangen en gelezen heeft en hopen op een snelle reactie.

Met vriendelijke groeten

[REDACTED] en [REDACTED]